



De 93-jarige zoon Ko Kalkhoven in mei 2015.

troepenconcentraties bijeengebracht. De soldaten verbleven in tenten of werden bij particulieren ondergebracht. Ook de familie Kalkhoven verleeende onderdak. Bij hen waren Engelse soldaten ingekwartierd. Later kwamen er ook Amerikaanse, die onderdeel uitmaakten van vervoerstroepen die in Handel geconcentreerd lagen. Verlangend had Line Lankhout naar de bevrijding uitgezien. Het moment dat ze zich met haar gezin en familie kop herenigen, kwam steeds dichterbij. Ze hoefde zich niet langer te verschuilen en omdat ze goed Engels sprak, bood ze zich bij de geallieerden aan als tolk.

DE ZOEKTOCHT NAAR HANNEKE Uit de briefwisseling tussen Line en haar dochtertje Hanneke, viel op te maken dat ze mogelijk in de buurt van Handel verbleef. Line verlangde ernaar haar dochter weer bij zich te hebben.

Eind oktober 1944 woedde nog De slag om Overloon voort en Den Bosch was nog steeds in Duitse handen. Ondanks dat pakten Line en Ad Kalkhoven in de vroege morgen van maandag 23 oktober 1944 de fiets en trokken ze erop uit om Hanneke te zoeken. Omdat Ad vermoedde dat ze in de buurt van Veghel verbleef, deed hij onderweg navraag bij enkele schoolhoofden. Die aanpak bleek succesvol. Een Veghels schoolhoofd zette hen op het juiste spoor naar Hanneke. Na lang zoeken en rondvragen vonden ze haar tenslotte in Zijtaart. Wat een weerzien was dat!

HET FATALE ONGEVAL IN ERP Line besloot in Zijtaart te overnachten en zou de volgende dag met Hanneke naar Handel komen. Diezelfde avond fietste Ad Kalkhoven alleen terug naar Handel. Op de terugweg ging hij nog even bij de Veghelse hoofdonderwijzer aan om hem over de afloop van de zoektocht te vertellen.

Niet lang daarna, tegen negen uur, fietste hij door Erp. Daar sloeg het noodlot toe.

Ad werd op zijn fiets aangereden door een Engelse colonne legervoertuigen en raakte daarbij zwaargewond aan zijn hoofd. In eerste instantie brachten Engelse soldaten hem naar het ziekenzaaltje van het 83 Group Control Centre te Erp, maar na een kort onderzoek werd hij overgebracht naar het Sint Joseph-Ziekenhuis in Veghel. Daar stelden de doctoren een schedelbasisfractuur vast. Ad is niet meer bij kennis gekomen. Op woensdagmiddag 25 oktober overleed Ad Kalkhoven aan zijn verwondingen. Toen het tragische nieuws in Handel en Gemert bekend werd, was ook daar de verslagenheid groot. Nietsvermoedend kwam Line daags na het ongeval met Hanneke naar Handel gefietst. Ze trof daar een totaal verslagen gezin aan, ondergedompeld in rouw om het verlies van vader en echtgenoot. De vreugde om het hervinden en de pijn van het verlies

waren te schrijnend.

Op zaterdag 28 oktober werd Ad Kalkhoven onder grote belangstelling begraven.

TERUG IN DEN HAAG Pas in augustus 1945, toen er woonruimte beschikbaar kwam, kon Line Lankhout vanuit Veghel met haar twee kinderen terug naar Den Haag. Na verloop van tijd werd haar duidelijk welke familieleden de oorlog hadden overleefd. Haar man Fred behoorde daar niet bij. Achteraf bleek dat het hem niet was gelukt om naar Engeland te vluchten. Juist toen hij in Bordeaux op de boot voor Engeland wilde stappen, werd hij opgepakt. Na enige tijd gevangenschap in Parijs, werd hij op transport gesteld naar Polen. Net buiten Parijs sprong hij uit de trein om te ontvluchten, werd gesnapt en doodgeschoten. De waanzin van de Tweede Wereldoorlog

bracht bij toeval Siny Kalkhoven en Line Lankhout bij elkaar. Ook al waren de omstandigheden totaal anders, beide vrouwen verloren hun echtgenoot aan diezelfde oorlog. Ondanks al het verdriet moesten ze weer verder. Siny nam haar oude beroep weer op en gaf vanaf 1947 weer les aan de school in Handel. Hanneke studeerde architectuur en trouwde in 1960 met dhr. Gelderblom bij wie ze twee zoons kreeg. Ze werd raadslid in Den Haag, lid van de eerste Kamer voor D66 en lid voor die partij in het Europese Parlement.

Sinds 2009 houdt de straatnaam "Kalkhoven" in Handel ook de herinneringen aan Ad levend en dat scheidt weer een band met Culemborg.

Met dank aan: Drs. A. van de Kimmenade-Beekmans. Zij schreef een drieluik in 'Gemerts Heem' over het leven van Ad.



Het gezin Kalkhoven in 1891.